

*Ik klim op een ladder
maakt niet uit hoe
hoog naar de hemel
gewoon naar je toe
om even te horen
hoe het daar is en
om te zeggen
dat ik je zo mis*

de heer

Hendrik Baumans

Geboren te Averbode op 14 maart 1934 en overleden
thuis te Averbode op 8 april 2024.

man van Celina Jennes

va van Tom en Ilse Baumans - Van Der Borght

vake van Mirte Baumans en Wim Hendrickx
Mathieu

Het afscheid en de begraaving van de asurne op de begraafplaats
te Langdorp vinden plaats in intieme kring.

Een laatste groet aan Hendrik kan gebracht worden op
vrijdag 12 april 2024 tussen 18.30 en 19.00 uur
in het funerarium 'S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

*Met dank aan huisartsenpraktijk Stationswijk te Testelt
en de thuisverpleging van team Coenen voor hun goede zorgen.*



*Ik ga alsvast, want ik ben zo moe...
Maar weet je wat ik doe?
'k Laat hier en daar een lichtje aan
dan hoef jij straks, als jij ook komt,
niet door het donker gaan.*

