



*Ik ga alvast, want ik ben zo moe
maar weet je wat ik doe
'k laat hier en daar 'n lichtje aan
dan moet jij straks als jij komt
niet door het donker gaan*

mevrouw

Gusta Danckaerts

Geboren te Ramsel op 21 januari 1944 en overleden in het woonzorgcentrum St.-Barbara te Herselt op 19 juni 2024, gesterkt door de ziekenzalving.

echtgenote van Maurice Luyten

mama van Kris Luyten

Delen mee in het verlies:

haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De afscheidsplichtigheid en de asverstrooiing op de begraafplaats te Ramsel, Gustaaf Vandenheuvelstraat vinden plaats in intieme kring.

Met dank aan haar huisartsen C. Verdonck en G. Van Lommel, de thuisverpleging van team Wim Laporte en het personeel van het woonzorgcentrum St.-Barbara, in het bijzonder afdeling "De Ster" voor hun goede zorgen.

Rouwadres :
Familie Gusta Danckaerts
p/a Funerarium 'S Jegers
Dorp 63, 2230 Herselt