



*Als het leven je ontglipt  
en de dood is dichtbij  
dan verdwijnt de woede  
en voel je je vrij.  
De strijd is gestreden,  
je hebt je best gedaan.  
De pijn zou verdwijnen,  
je wist dat je moest gaan.*

de heer

## *Frans (De Kobe) Deckers*

Geboren te Ramsel op 19 juli 1949 en  
thuis te Herselt overleden op 12 juli 2020.

Lid van Okra.

Weduwnaar van  
Maria Sempels

Va en vake van  
Kris Deckers en Nancy Verbeeck  
Christa Deckers en Erik (Fik) Bouvé  
Irina en Emiel

Delen mee in het verlies :  
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven, nichten, nonkels en tantes

De families Deckers, Sempels, Cootmans, Vereycken

De afscheidsplechtigheid en de begraafing van de asurne  
bij zijn geliefde echtgenote op de begraafplaats te Herselt  
vinden plaats in intieme kring.

Een laatste groet aan Frans kan gebracht worden op  
**donderdag 16 juli 2020 tussen 19 en 19.30 uur**  
in het funerarium 'S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

*Met dank aan zijn huisartsen G. Salaets en L. Moons,  
het personeel van het Wit Gele Kruis, in het bijzonder Martine Sempels  
voor hun goede zorgen.*

*Tijdens de begroeting mondmasker verplicht.*